

«ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ των στοιχείων που αφορούν στη βιομηχανική παραγωγή, η οποία αυξήθηκε κατά 2,8% τον περασμένο Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2014, αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι η μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας μας διαθέτει αρκετά δυναμικά στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην ανάταξη της οικονομίας και στην ανάπτυξη της χώρας. Τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ αποκτούν ιδιαίτερα μεγάλη αξία, ειδικά η κατά 0,2% αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015. Και τούτο διότι σε μια χώρα ευρισκόμενη ένα βήμα πριν την έξοδο της από την Ευρωζώνη, σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο, με την Ελλάδα πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της υφηλίου, με capital controls και την αβεβαιότητα στο κατακόρυφο, η εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα καταφέρνει να σταθεροποιήσει την παραγωγή της προσπαθώντας να κάνει μια νέα αρχή.



Του **Αθανάσιου Σαββάκη**
Προέδρου Συνδέσμου
Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος

Πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν κάνει λόγο για ύφεση και το 2016, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα μας θ' αποτελέσει μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως, αφού θα βιώσει (το απεύχομαι) για ένατη συνεχόμενη χρονιά την ύφεση.

Πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση ν' αναλάβει δράση στο πεδίο της θεσμοθέτησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, για να μπορέσει η χώρα να εξέλθει από την κρίση.

Γιατί χώρες όπως η Κύπρος και η Πορτογαλία, κατάφεραν να απαλλαγούν από τα μνημόνια, ενώ εμείς όχι; Το πρόβλημα μας είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική, αφού όλο το πολιτικό φάσμα παραδέχεται ότι απαιτούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους που θα λειτουργεί προς όφελος, και όχι σε βάρος του πολίτη.

Τελικά, ποιος πληρώνει το «μάρμαρο»; Πρώτα οι επιχειρήσεις και μετά οι πολίτες. Πρώτα οι συνεπείς και υγιείς επιχειρήσεις και μετά οι συνεπείς πολίτες.

Επιτέλους, πρέπει να διαγραφεί από το λεξιλόγιό μας το «πολιτικό κόστος» και ν' αντικατασταθεί με το «πολιτικό θάρρος». Όσο συντηρείται η σημερινή κατάσταση, τόσο θ' αναζητάμε ισοδύναμα, και ολοένα περισσότερο θα βαθαίνει η ύφεση. Όσο η λήψη των τολμηρών αποφάσεων που είναι άκρως απαραίτητες για την ανάκαμψη της οικονομίας δεν λαμβάνονται, τόσο θα συνεχίζεται η αποβιομηχάνιση και η αποεπένδυση, με μόνιμο θύμα τις θέσεις εργασίας.

Η πραγματική οικονομία δεν αντέχει άλλο. Η δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους είναι η αυτονόητη επιταγή για τον κόσμο του επιχειρείν. Απαιτούνται μόνον πράξεις, και όχι λόγια. Γιατί αν συνεχίσουμε μόνον με διαπιστώσεις και κούφια λόγια, γρήγορα θα ξαναμιλάμε για Grexit και νέες διαπραγματεύσεις παραμονής ή εξόδου της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντέχουμε;